



## FREDSLJUSET FRÅN BETLEHEM

Det kommer i år igen – och det är lika angeläget. Ljuset från Betlehem färdas hela den långa vägen till vårt land och kommer till oss alldeles lagom till Advent. Scoutrörelsen ansvarar för att ljuset kommer. Det bärs fram på många håll i vårt land och introduceras på olika sätt. Till oss i Göteborgs Domkyrka kommer det i samband med Julsång i City – fem samlingar med många körer och fokus på julbudskapets betydelse för världen. Vi tycker att ljuset skall fram ordentligt i offentligheten och få lysa för många.

Ljuset kommer med bön om fred. Det kommer från en del av världen som är i stort behov av fred. Hur kan det komma sig att inte alla inser det? Vad är det som gör att någon trots allt föredrar kriget och våldet? Det hör till denna världs mysterier. Det är någonting med oss människor och vår mänskliga tillvaro som inte riktigt är som det ska. När man tänker på det, kan man lätt bli ledsen, besviken och arg. Det är normalt att bli det. Och det är viktigt att ta ställning för det man tycker är rätt.

Men viktigare ändå är att inte ge upp. Vi vet ju att freden är det goda livet. Freden måste få vara vårt normala och naturliga sätt att leva. Det är många saker som krävs för att mänskligheten skall få en god framtid. Men freden är definitivt något av det viktigaste. Därför kämpar vi vidare, även om det ibland ser mörkt ut. Vi vet att ljuset segrar, även om det inte sker med ljusets hastighet.

*Jag tänker på det Gud säger genom profeten: "Jag vet vilka avsikter jag har med er: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp." (Jeremia 26:11).*

Jag tänker också på det som hände i Betlehem. När Jesus blivit född sjöng änglarna om ära åt Gud i höjden *och på jorden fred*. Därför kommer fredsljuset just från Betlehem. Det är vår ständiga bön att det skall bli fred där. Men vi ber också om frid och fred inom oss och runt omkring oss. Då blir julen en riktig ljushögtid.

Göteborg 2003-10-30  
Roland Persson  
Domprost, Göteborg