



Fredsljuset från Betlehem



Hitta likheterna!

Fredsljuset från Betlehem har kommit hit till oss idag. Ett ljus med ett fredsbudskap, vad kan det säga oss?

Du är Du och jag är jag. Vi två tillsammans blir ett **Vi** – en gemenskap. Vi har mycket som förenar oss, trots att det kan se ut som om vi är väldigt olika. Du är kort och jag är lång – eller är det tvärtom?

Du är blond och jag är mörk – men vi tycker båda om glass och gillar att läsa spännande böcker.

Många gånger är vi bättre på att hitta olikheterna – olikheter som utmanar oss och får oss att lära mera!

Vi talar om olika religioner, olika politiska inriktningar och olika traditioner. Om vi tar oss tid och samtalar om upplevelser och intressen kommer vi att märka att vi har väldigt mycket gemensamt. Orden är kanske inte exakt lika, men alla vi har upplevt glädje, besvikelse, lycka och sorg.

Fredsljuset lyser med ett alldeles speciellt sken. Lågan har vandrat många, många mil utan att slockna. Med stort engagemang har hundratals människor vårdat lågan och fört den vidare till nya platser. När vi nu tittar på ljuset och den flammande lågan så vet vi att viljan att arbeta för fred finns mitt ibland oss. Men hur går det till?

Du är Du och jag är jag. Vi vill båda att människor ska få leva i fredliga länder. Vi har respekt för att vi är olika. När vi träffas möter vi varandra med nyfikenhet och vill veta mera om varandra.

Vi är beredda att dela med oss av oss själva.

Kanske tar Du med Dig en låga av Fredsljuset idag och för den vidare till nya platser, nya människor och nya spännande möten. Om Du inte för lågan vidare har Du upplevelsen och minnet av en låga, som ger Dig kraft att vara med och skapa en fredligare värld. Vi har mer gemensamt, är mer lika än vi tror.

Gunilla Engvall